

Zalig is de mensch, die de noodwendigheden van
den arme en behoeftige ter herte neemt; teh kwaden
dage zal de Heer hem verlossen Ps. XL - 1



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Richard VANDE VELDE

weduwenaar in 1^e huwelijk van

Mevrouw STEPHANIE VERLEYEN

en in 2^e huwelijk van

Mevrouw EUDOXIE VANDE PUTTE

*Voorzitter van het Weldadigheidsbureau en van het
Genootschap van den H. Vincentius a Paulo*

vereerd met het Burgerlijk Kruis van 1^e klas,
met de Medalie van 1^e klas

en met de Herinneringsmedalie van Leopold II,

geboren te Bevere den 20 April 1844

en er godvruchtig overleden den 2 Mei 1922

voorzien van de rechten onzer Moeder de H. Kerk.

De mensch, o Heer, die U dient binst zijn leven,
is zeker van zijne belooning; beproeft Gij hem, hij
zal bekroond worden; verdraagt hij de beproeving
hij zal er van verlost worden. Tob. III - 21

De duurzame overledene was een man van stand-
vastig geloof, vreedzaam en rechtschapen van ge-
moed, eenvoudig en goedhartig in zijnen omgang
met den evenmensch, bescheiden in zijne woorden
en vijand van alle kwaad. In vrede en in gerechtig-
heid is hij voorbijgegaan en zijne gedachtenis zal
in zegening blijven bij God en bij de menschen.

Binst zijne ziekte vooral was hij een stichtend
voorbeeld van verdueligheid en van onderwerping
aan den H. Wil van God; nooit kwam de minste
klacht over zijne lippen.

Mijne geliefde Kinderen en Vrienden, weent niet
omdat ik u verlaten heb; blijft mij indachtig in uwe
gebeden, betrouwt op Gods goedheid en liefde, vol-
herdt op den weg der deugd en eens zullen wij el-
kander terugzien in de vreugde der zalige eeuwig-
heid.

Mijn Jezus, bermhertigheid!

100 d. afl.

Wed. Wattyn, Bevere