

Laat de kleinen tot mij komen en ver-  
stoot ze niet, want aan zulken behoort het  
rijk Gods.

Marc. 10 14

Ter zalige † gedachtenis

van

**Willy Karel Alfons VANDEVELDE,**

Zoontje van

**Abdon en Sylva VANDERMOTTEN,**

*Geboren te Everbeek, den 6 November 1934  
en aldaar bij ongeval aan de liefde zijner  
ouders ontnomen den 6 Augustus 1940.*

Gelijk een bloem, nauwelijks ontloken  
en vertrapt, zoo is hij verschenen en ver-  
dwenen.

H. Bonav.

Mijn God ! Mijn God ! waarom ontrukkt gij  
ons dit dierbaar kind ? waarom onttrekt gij  
het aan de wenschen zijns vaders ? aan de  
teerhartigheid zijner moeder ? Geheim,  
diep geheim. Ik buig het hoofd, en vol eer-  
bied roep ik uit : Dat uw wil geschiede, o  
mijn God ! en niet de mijne. H. Ennod.

Lieve ouders, grootouders en familie, mijn  
vreeselijke en onverwachte dood brengt u  
in diepe smart ; maar laat de hoop, mij na  
een korte scheiding weer te zien u ver-  
troosten. HH. Aug. en Al. van Gonz.

Lieve Willy, wees ons een voorspreker  
bij God !

---

Everbeek druk. Depessemier-Vanderdonckt