

Waakt en bidt, want gij weet noch dag, noch het  
uur op welke de Heer zal komen.



BLIJF IN UW GEBEDEN INDACHTIG DE ZIEL VAN  
Mijnheer

**Jozef Van de Velden**

weduenaar van

**Mevrouw Suzanna De Corte**

en van

**Mevrouw Gabrielle Tielemans**

*geboren te Lier den 3 April 1900 en jammerlijk  
verongelukt in den nacht van 18 Juli 1943*

Niet een schielijken dood moet men vreezen,  
maar de dood die en schielijk en zonder voorbe-  
reiding is. H. Gregorius.

Hij misachte niemand, deed niemand nadeel, hij  
heeft noch kwaadsprekendheid noch laster ge-  
kend. Het volk was in groote droefheid over zijne  
dood en betreurde hem. Heer, laat uw barmhar-  
tigheid over hem komen gelijk hij altijd verwacht  
heeft.

Bidden wij veel voor de afgestorvene. De goede  
God zal ons honderdvoudig wedergeven wat we  
voor hen zullen gedaan hebben.

*Dierbare Kinderen*, mijne blijdschap en mijne  
kroon in het leven, steunt elkander, vooral in deze  
beproofde uren. *Beminde Zuster*, heb dank voor  
zoovele zorgen, troost u, we zullen elkander terug  
zien in den hemel. Bidt dagelijks voor mij.

Zoet Hart van Jesus wees mijn liefde 300 d. afl.  
Zoet Hart van Maria wees mijn heil 300 d. afl.

Drukk. Gebr. Geboers Berlaerstraat, 38 LIER