

De dood is goed, die het leven niet weg-
neemt, maar in een beter verandert. H. Amb.

Bid voor † de ziel

van

Charles-Louis Vandevoorde

weduenaar van

ALICE DIERICKX

*geboren te Everbeek, den 17 Juli 1874 en er
overleden den 17 Februari 1942
versterkt door de troostmiddelen O. M. de H. Kerk*

Het was een rechtvaardig en godvrezend
man, het voorbeeld der geloovigen in zijn
woorden, in zijn handel, in liefde en geloof.
Hetgeen voor Gods oogen aangenaam was heeft
hij gedaan ; noch ter rechter, noch ter linker
zijde is hij ervan afgeweken

Act. Tim. Lig. Reg.

Onberoerd voelde hij de dood naderen en
met kristene onderwerping aanvaardde hij
Gods heiligen wil, in de overtuiging dat de
dood der rechtvaardigen slechts een overgang
is tot een beter leven.

Beminde Broeder en familieleden, ontnam
mij de dood uit uw midden, vergeet me niet
als gij zult bidden.

*H. Hart van Jezus, maak dat ik U altijd meer en
meer beminne 300 d afl.*

.....
Everbeek druk. Depessemier-Vanderdonckt