

Die God uit ganscher harte bemint, vreest noch dood noch oordeel; want eene volmaakte liefde maakt dat men gerust tot Hem gaat. Nav. Christi I 24.

† BID VOOR DE ZIEL van †

**EERWAARDE ZUSTER BARBARA,
Juffrouw Clémence Van De Voorde,**

Geboren te Eecloo den 20 September 1860, Getreden in het Klooster der Zusters van Maria-Jozef, te Geeraardsbergen, den 28 Augusti 1880, Gekleed den 24 Januari 1881, Geprofest den 26 Januari 1882, Jubilarisse van 50 jaar Profes den 28 Augusti 1932. Godvruchtig overleden in het klooster te Erpe, den 31 Augusti 1932, na ontvangen te hebben al de Rechten onzer Moeder de H. Kerk.

Eenvoudige wijsheid en vurige godvruchtigheid waren de hoofddeugden dezer eerwaarde kloosterzuster; ze laat tot erfdeel aan hare medezusters treffen de voorbeelden van een vast en rechtzinnig geloof, van ootmoedigheid en liefvalligheid en van de stichtelijkste onderhouding van den heiligen Regel. Heeft ze veel geleden, ze was er gelukkig om, zich zoo beter gelijkend achtend aan het goddelijk toonbeeld van het Kruis. Het lijden verdroeg ze omdat God het wilde en omdat het haar een middel was tot Gods liefdebeoefening en verdienstenvergadering. Haar medezusters betreuren haar dood en het Erpsche volk wien zij het langste en beste haars leven wijdde, is wegens haar afsterven ontroostbaar en zal haar gedachtenis in ze gening bewaren. Zij is voorbijgegaan al goed te doen! en God die hier op aarde haar eerbiedwaardig hoofd met de gouden Jubelkroon omkransde, zal ongetwijfeld in den Hemel haar de eeuwige gloriekroon geschonken hebben.

Beminde Medezusters, Bloedverwanten, Familieleden en Vrienden, hebt dank voor uw genegenheden, uw zorgen en gebeden; in den Hemel, bid ik voor U allen, opdat gij na dit kommervol leven, U met mij in de vreugde des Heeren moget verblijven!

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U!

Edgard Noël, Erpe.