

De Heer heeft haar beproefd door het lijden en
Hij heeft haar waardig van Hem bevonden.
Wijsheid III.



WIL IN UWE GEBEDEN
INDACHTIG ZIJN DE ZIEL VAN
MEVROUW

EMMA VAN DE VOORDE

echtgenootte van

Mijnheer FLORIMOND VUYE

geboren te Wortegem den 22 Maart 1880
en godvruchtig in den Heer ontslapen
te St-Cornelis-Hoorebeke den 5 Maart 1930

versterkt door de H. Sacramenten der Stervenden

Lid van 't genootschap van het H. Hart
en der drie Pauselijke werken :

Voortplanting des Geloofs, H. Kindsheid
en St Pieters Liefdewerk.

—◆◆◆—
Zij was een vrome kristene vrouw, vol van geloof
eenvoudig en vijandig van alle kwaad. Met hare
stichtende godsvrucht en zachtmoedige bezorgd-
heid, met hare onverdroten werkzaamheid en hare
hertelijke verkleefdheid, heeft zij haar huisgezin
gelukkig gemaakt.

Als martelares heeft zij geleden ; lange dagen op
haar lijdensbed gekluisterd was zij steeds gelaten
en betrouwend op God, nooit ontglipte haar eene
klacht en zij stierf zacht en kalm weg met den
glimlach en 't gebed op de lippen.

Duurbare Echtgenoot, geliefde Familie dat de
gedachte van een gelukkig wederzien uw lijden
verzachte en uwe tranen drooge. Ik zal nooit ver-
geten uwe groote aangekleefdheid, uwe vertroos-
tingen en uwe zorgen. In den Hemel zal ik U voort
beminnen zooals ik U op aarde liefhad : Bewaart
gij ook mijne gedachtenis in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, wees mijne liefde.

300 d. afl.

Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid.

300 d. afl.

S.M. Hoorebeke, drukk. J. DE CLIPPELE