

Heer de slag die ons komt te treffen heeft ons het hert verbrijzeld, maar gij zijt onze vader, doe met mij volgens uw welbehagen.

Ter zaliger † gedachtenis
van

Gilbert Vandevoorde,

geborene te Everbeke den 3 December 1900 en
overleden te Camelin (Frankrijk) den 10 Juli 1920.

Hier verdwijnt de bloem der jongelingen ; zijn lichaam rust daar op vreemden grond en onze stofelijke oogen zullen GILBERT nooit meer weder zien. Het ware ons een troost, onzen vriend te weten rusten in ons midden, daar dicht bij onze kerk, doch dit vermeerdert nog ons leed, van zelfs geen gebed te kunnen storten op zijn graf Gods wil geschiede op aarde gelijk in den Hemel.

Vol liever en moed verliet GILBERT het vaderlijk huis om in Frankrijk te gaan arbeiden, doch verre van huis, werd hij aangetast door die onverbidde-lijke ziekte die hem ten grave sleepte. Hoe dikwijls en hoe lang verlangde hij zijn ouders bij zijn ziekbed te mogen zien ; dit genoeg hem geschonken zijnde, gaf hij zich over aan Gods wil Mij geschiede naar uw woord !

Al die hem gekend hebben, beweent zijn afsterven en geven getuigenis van zijne goedhartigheid; dat onze tranen en gebeden hem volgen in het graf dien wij op aarde zoo zeer bemind hebben.

Vrienden dat mijne dood u strekke tot voorbeeld. Te vroeg hélaas, moet ik deze ellendige aarde verlaten voor het eeuwig zalig leven.

Vaartwel dierbare ouders, broeder, zusters, bidt veel voor mij opdat ik welhaast als getrouwe dienaar in de vreugd des Heeren trede en aldaar op mijne beurt bidde, opdat gij één hart en ééne ziel in den Heer hebbende, vrede op aarde en later eeuwige vrede in den Hemel moget genieten. Heer Jesus, geef hem de eeuwige rust. 300 d. afl.

Everbeke, druk DepessemierVanderdonckt