

Gelukkig zijn deze die in den Heer
sterven.



BID VOOR DE ZIEL

van

ODILE VANDEVOORDE

weduwe van

FRANÇOIS COSYNS

geboren te Everbeke, den 23 Maart 1856
en aldaar overleden den 28 April 1932

Versterkt door de HH. Sakramenten.

—«O»—

De hooge ouderdom is eene eerekroon
wanneer zij op den weg der gerechtigheid
gevonden wordt,

Zij was vol van geloof, eenvoudig, recht-
zinnig, godvreezend en verwijderd van het
kwaad, daarom wierd zij van iedereen ge-
acht en niemand was er die een woord tot
haar nadeel sprak.

Job. I.

Vaartwel beminde kinderen, kleinkinderen
en vrienden, het eenigste dat ik van u
vraag is mij in uwe gebeden indachtig te
zijn. En gij mijne bloedverwanten vergeet
mij niet als gij zult bidden.

Genadige Jesus, geef hare ziel de eeuwige
rust.

7 j. en 7 maal 40 d. afl.

Jesus, Maria, Joseph 7 j. 7 m. 40 d. afl.

Everbeke druk. Depessemier-Vanderdonckt