

In het lommer van het kruis rust ik o Heer.



## BID VOOR DE ZIEL

VAN MEVROUW

# CATHERINE VAN DE VYVER

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER

## JAN - BAPTISTE VIVILLE

Geboren te Nederbrakel

den 24 November 1869, en er godvruchtig overleden  
den 4 September 1925,

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Zij was lid van den 3 Regel van den H. Franciscus.



Zij was eene kloeke zorgvuldige huisvrouw ; de steun van haren man en gansch zijn vertrouwen waardig, zij lette op haar huisgezin en heeft haar brood in ledigheid niet geëten. Spr. XXXI

Een droeve ziekte heeft haar langen tijd beproefd, haar geloof is er niet door verzwakt ; met vaste onderwerping en volkomene verdueligheid heeft zij haar lyden verdragen. God beproefde haar opdat hare sehoone ziel des te sneller in den schoot van haren Schepper zoude opvliegen.

De deur des hemels staat altijd open om diegene te ontvangen die hun vertrouwen op Maria stellen.

Vaarwel beminde echtgenoot ik verlaat een tranendal voor het rijk der hemelen eens zullen wij elkaar wederzien, en al wat ik van u vraag is dat gij mij in uwe gebeden zoudt indachtig zijn. Gij bijzonderlijk mijne duurzame kinderen, mijne vreugde, mijn kroon, hebt dank voor uwe zorgen en genegenheid gedurende mijne ziekte, blijft standvastig in de deugd, volherdt in de liefde jegens elkander ; weest vaders steun al de dagen zijns leven. Ik beveel u aan God en zijne genade. Weest mij indachtig in uwe gebeden.

Bermhertige Jezus geef haar de eeuwige rust.

100 dagen afl.

R. I. P.