

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS, AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Francies VAN DE VYVER

Echtgenoot van Mevrouw

VICTORIA PERSOONS

geboren te Nederbrakel, den 17 April 1845 en
aldaar overleden den 4 November 1920.

Versterkt door de HH. Sacramenten.

Goed echtgenoot, was hij tevens ook een voorbeeldig huisvader, die zijne kinderen onder streng toezicht den weg der deugd heeft aangewezen en doen bewandelen.

Vlijtig werken, vroolijk zijn, den naasten helpen, God beminnen was zijn leven, 't zal nu zijn kroone wezen.

Tijdens zijne langdurige en droevige kwaal was hij immer kalm en verduelig, steeds indachtig: dat na dit aardsch lijden volgt 't hemelsch verblijden.

Gelukkig zij die sterven in den Heer. Offic.

Bemide Echtgenoot. lieve Kinderen, ontvang mijn laatste vaarwel en mijn laatste zegen. G' hebt mij allen zoo teer bemind en met zorgen omringd. Daarboven zal ik het u vergelden bij den Heer. Eert steeds uwe Moeder, lieve Kinderen en helpt elkander.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 d. a/l.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt.