

De vader die gij beweent, laat u het voorbeeld van een waar kristelijk leven.

† BID VOOR DE ZIEL †

VAN

HENRI VAN DE VIJVER

Echtgenoot van

ELODIE VAN WYMEERSCH

Geboren te Nederbrakel den 29 December 1867
en godvruchtig overleden te ELST, den
30 Mei 1943. Versterkt door de H. Sakramenten.

Lid van de Confrerie van het H Hart, den
bond der Xaverianen en andere Genootschappen



In al uwe werken en gedachten moet gij u zoo gedragen alsof gij heden sterven moest. De duurzame afgestorvene, alhoewel zoo onverwacht ons ontnomen, was zoowel bereid. Hoe kan het anders. Hij was immers het troostvol voorbeeld van een godvruchtig leven, van een vreedzaam hart, van een ware kristene overtuiging en eene stichtende onderwerping aan 's Heeren Wil.

Ook zijn wij overtuigd dat hij nu reeds den loon van zijn verdienstelijke loopbaan geniet.

Bemide Echtgenoot, Duurbare Kind en Bloedverwanten, het afscheid is droevig, doch het wederzien zal zoet wezen, Hebt dank voor uwe innige liefde en teedere zorgen, zij waren voor mij een zoete troost in mijne smartvolle uren. Weest mij indachtig in uwe gebeden, gij bijzonder mijne duurzame Dochter, die zoover van ons verwijderd, u aan God hebt toegewijd voor 't heil der zielen, uw gebed is een waarborg voor 't heil van mijne ziel.

H. Hart van Jesus, ik betrouw op U. 300 d. afl.

Druk. Schautteet P.-C. 2154—Van Nedervele-Elst