

Hij is voorbijgegaan al goed doende. Act. Apost. X 38.



ZALIGE GEDACHTENIS

van den Eerwaarden Heer

JULES VAN DE VIJVERE

geboren te Oudenaarde, den . . . 15 December 1872.

priester gewijd den . . . 21 December 1897.

oud-pastoor van GRIMMINGE

Pastoor te STRIPPEN sinds . . . 1 Juni 1936.

en aldaar godvruchtig in den Heer

ontslapen den . . . 23 Oogst 1937.

Heer, ik heb den luister van uw huis bemind en de woonplaats uwer glorie. Ps XXV. 8.

Zijne eenvoudige vriendelijkheid won hem het betrouwen en de achting van eenieder : bedrukte zielen vonden troost bij hem, noodlijdenden beurde, hij op en ondersteunde ze mild, velen gaf hij raad in moeilijkheden.

God beproefde hem door langdurig lijden ; droeve dagen en nachten heeft hij geteld. (Job). Gelaten met Gods wil heeft hij zijn kruis gedragen ; met stichtend geduld den kelk gedronken, dien den Vader hem te drinken gaf. Kon hij niet meer werken voor de zielen hij leed er voor en offerde zich heel en gansch voor zijne schapen.

Beminde Parochianen, blijft getrouw aan uw Geloof en herinnert u dikwijls de lessen en vermaningen welke ik u in Gods naam predikte.

Duurbare Broeders, Schoonzuster en Bloedverwanten, bidt voor mij, Gij vooral mijn lieve Broeder, priester des Heeren, gedenk U mijner aan het altaar des Heeren.

Zoet Hert van Jezus wees mijne liefde. 300 d.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid 300 d.

O.-L.-Vrouw van Vreugde, vereerd te Grimminge,
bid voor mij!

Dr. Schautteet en Zoon, Tel. 263, Zottegem.