

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen (300 d. afl.)



**ZALIGE GEDACHTENIS**

van

**Livinus VAN DE VYVER**

echtgenoot van

**Octavie Van De Vyver**

geboren te Michelbeke den 12 Juli 1857  
en overleden te Elst den 21 September 1930 versterkt  
door de H. H. Sacramenten der stervenden

Hij was lid van het genootschap van den Heiligen  
Franciscus Xaverius.

---

De Heer had hem met een goed hart begaafd. daarom zal zijne gedachtenis duurbaar zijn bij allen die hem gekend hebben.

Heer ik heb groote pijnen geleden in mijn lichaam. maar ik heb ze met vreugde des harten verdragen om uwentwille. (2 Mac; 6: 30)

Er was geen bedrog in zijn mond. (Is-53)

En daarom was hij van God en van de menschen bemind. (Eecl 45)

Vaarwel. beminde echtgenoote. Lieve kinderen en kleinkinderen als God mijne ziel zal ontvangen hebben begraaft dan mijn lichaam; eert uwe Moeder al de dagen haars levens; hetgeen gij geleerd en gezien hebt van mij doet dat en de God des vredes zal met U zijn. (Tob. Phil)

Akten van Geloof. Hoop. en Liefde (7 j quad afl.)

H. Hart van Jezus. ik heb betrouwen op U. (300 dagen afl.)

Barmhartige Jezus. geef hem de eeuwige rust (300 dagen afaat,

---

Drukkerij O. Van Nieuwenhove Nederbrakel