

De deugd is haar tot hare hooge jaren bijgebleven, en daarom zal hare gedachtenis in zegening bewaard blijven.



BID VOOR DE ZIEL

van Vrouw

VICTORIA VANDE VYVER

weduwe van Mijnheer

REMI CARLIER

geboren te Nederbrakel,
den 7 September 1839 en er godvruchtig overleden,
den 13 Mei 1925
Voorzien van de HH. Sacramenten.

Zij was vol van geloof, zuiver van harte, rechtzinnig, godvreezend en vijand van alle kwaad. Zij leefde voor God en wou daarom zijne geboden zoo getrouw mogelijk onderhouden.

De wijsheid is bij bejaarde menschen te vinden en de voorzichtigheid is de vrucht van een lang leven. Maar de hoogste wijsheid en macht zijn bij God te vinden, raad en verstand zijn in zijn bezit.

Job. I. 12.

In vrede zal ik slapen en rusten, o Heer, want op U alleen heb ik mijn betrouwen gesteld.

Vaartwel. Ieue Kinderen en Kleinkinderen. Dat mijne woorden en voorbeelden steeds in uwe gedachten blijven om den Heer getrouw te dienen. Eene zaak vraag ik nog van U : wees mij indachtig in uwe gebeden en HH. Communiën.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d. afl.

Druk, A. Vandendriessche. Nederbrakel.