



Gij zijt priester voor eeuwig. (Hebr.)

BID VOOR DE ZIEL
VAN DE EERWAARDE HEER

PAUL VANDEVYVERE

Geboren te Oudenaarde, de 9 September 1883,
Priester gewijd te Gent, de 22 December 1907,
Professor te Ronse tot 1917,

Onderpastoor te Asper, Oost-Eeklo & Vinkt,
Pastoor te PARIKE, sinds 6 December 1934,
aldaar godvruchtig overleden de 1 Februari 1953,
gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Ik heb de stem des Heren gehoord en ik heb gewandeld
op de weg op dewelke de Heer mij zond. (1 Kon.)

En hij was priester naar Gods hart, goedhartig, medelij-
dend, begaafd. Maar de Heer had hem een zwakke ge-
zondheid gegeven die zijn ijver belemmerde en hem
eindelijk geheel machteloos maakte.

De beproeving heeft de Heer hem daarom laten overko-
men opdat zijn verduldigheid tot voorbeeld zou dienen
(Tob. II.) Met onderworpenheid de smarten en pijnen
der ziekte verdragen is een bijzondere luister geven aan
de kroon die God ons hierboven bereidt. (H. Alf.)

Offeranden van mijn hand hebt gij niet gewild, o God,
gaarne zou ik ze U hebben opgedragen. Maar gij, die mij
het leven hebt geschonken, vraagt mij dat leven als een
offer terug... Zie ik kom, Heer, om Uw wil te doen.- Nu
ik met mijn Christus heb geleden, lang en hevig, hoop
ik ook met Christus verheerlijkt te worden.

Heer, wees mij zondaar genadig, en laat Uw dienst-
knecht rusten in vrede.

Toon U mijn moeder, o Maria; gij zijt de haven waar-
heen ik vlucht, o heilige Maagd!

Geliefde Parochianen, beminde Familieleden en Vrien-
den, Eerwaardé Medebroeders in het priesterschap,
blijft mij uw genegenheid tonen met voor mij te bidden.

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
(300 d. afl.)