

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

FRANCISCA VAN DE WALLE

weduwe in eerste huwelijk van

JAN-BAPTISTE ROMAN

en in tweede van

MARIN DE CUBBER

Lid van den 3^{en} Regel van den H. Franciscus van Assisen
en der Confrerie van den H. Rozenkrans.

Geboren te Schoorisse

*Den 15 September 1823, godvruchtig overleden te
Nederbrakel den 24 Juli 1913.*

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

De ware wijsheid bestaat in de vreeze Gods, het
waar verstand in het vluchten der zonde. Dat
God mijne daden wege in de schaal der rechtveer-
digheid en dat Hij de eenvoudigheid mijns herten
kenne. *Job. XXVIII en XXI.*

Eenvoudig, diep godvruchtig en minzaam was zij,
alleen met God en 't gebed bezig. Daarom smaakte
zij dien zoete vrede des herten; de volkomene gela-
tenheid en onderwerping aan 's Heerens wil.

Weest getroost geliefden allen, die mij met zulke
teedere zorgen en vurige gebeden omringd hebt, ik
ben u voorgegaan naar een beter Vaderland, bidt
voor mij: ik zal daar boven voor u smeeken.

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

R.

I.

P.

Nederbrakel, Jos. Radys-Galle & Th. Gorllier.