

O mijn God stel dit lief kind bij de kooren der
engelen opdat het uwen lof in alle eeuwigheid
zinge.
H. Ephrem



ZALIGE GEDACHTENIS

van

Joseph Van De Walle

teergeliefd zoontje van Mijnheer. en Mevrouw

Emiel De Walle-De Smet

geboren te St Maria-Lierde, den 15 Januari 1923
en eraan hunne liefde ontrukkt den 13 Juli 1927

Moederke, nu moet ik gaan,
Jezus wacht me ginder hooge ;
'k zie reeds op mijn bed gebogen
Eng'len lachend om mij staan.
Vaderke, nu moet ik weg ;
Zoudt ge om zoo kortstondig scheiden
Immer mijne dood beschreiden
Zonder hoop op wêerzien, zeg ?
Geeft me een kruiske en scheidt weer moed
Jezus smeeke ik om zijn zegen
Zoodat u zijn gratieregen
Al het leed vergeten doet
Scheidt weer moed, ik zie u weer
'k Heb toch Zusje nog en Broeder
Leg op hen nu, liefste Moeder,
Vader, grootmoeder, liefde neer.

Sottegem, dr. L. Vekeman opv. Haegeman-Cousy