

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.

†

GODVRUCHTIG AANDENKEN

aan

KAREL - LODEWIJK VAN DE WALLE

geboren te Zegelsem, den 20 December 1871
en godvruchtig overleden te Elst, den 13 Dec. 1947
Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van de confrerie van het H. Hart
en het H. Sacrament.

Kwellingen en smarten overvielen mij; tot U, mijn God, heb ik mijn hart verheven, op U heb ik mijn betrouwen gesteld!

Waarom is mijn smart langdurig geweest en mijne kwaal ongeneesbaar? Gelijk het den Heer behaagde zoo is het geschied, den naam des Heeren zij genedigd.

Er is geen gelijkenis te maken tusschen het lijden van dit leven en de glorie die eens in ons zal geopenbaard worden. Ad. Rom. 8

Ik smeek om de gebeden van allen die mij gekend en bemind hebben.

Bemide Broeders, Zusters en Bloedverwanten, weent niet over mijn heengaan, hebt dank voor uwe zorgen en toont uwe blijvende genegenheid met voor mij te bidden.

De vier akten.

(12 jaar afl.)

Uitg. Van Hoever, Elst.