

Ten paradijze geleiden u de Engelen, dat bij uwe
aankomst de Martelaren u ontvangen en u opvoeren
naar de heilige stad Jerusalem. Het koor der Engelen
ontvange U. en moget gij met Lazarus eens zoo arm
de eeuwige rust vinden, off, der overledenen,



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria-Theresia VAN DE WALLE

echtgenoot van Mijnheer

RICHARD HAELTERMAN

geboren te Nederbrakel den 18 Mei 1843
en zachtjes in den Heer ontslapen te Michelbeke
den 18 November 1930

versterkt door de laatste H. H; Sacramenten
Lid der vereeniging van den wekelijkschen kruisweg

De grootste gratie die God aan kinderen geven kan
is eene goede moeder te hebben, Helaas ! die goede
moeder heeft ons hier op aarde verlaten zij naast
God, ons grootste goed, Wij morren niet, o Heer !
wij loven en wij danken U, omdat Gij ze zoo lang
aan onze liefde in leven hebt bewaard, Overtuigde
christene was zij, eenvoudig en goedhartig, rechtschapen
van gemoed, godvreezend en van alle kwaad ver-
wijderd ook zal hare gedachtenis in zegening blijven
bij al degenen die haar gekend hebben stichtend en
voorbeeldig was haar leven en ook haar afsterven.

Mijn duurbaar, echtgenoot; kort geleden
vierden wij ons vijftigjarig jubelfeest; dank den aller-
hoogste voor den zegen ons geschonken; nu roept
God mij bij Hem; Zijn wil geschiede: lieve kinderen
kleinkinderen en achterkleinkinderen, ik had u zoo
hartelijk lief. Bidt voor mij en tot wederziens in den
Hemel.

Mijn Jezus barmhertigheid. 300 dagen aflaat.
Zij ruste in vrede. Amen.

Druk. We. O. Surdiacourt Blommaert Nederbrakel