

Zalig de mensch die altijd leeft in de vr. des
Heeren. PROV. XXV



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

Richard VAN DE WAILF

echtgenoot van Mevrouw

Emma VAN DE MENSCHBRUG

geboren te Oprakel,

den 28 Augustus 1886 en er zeer godvruchtig overleden,

den 23 October 1944, versterkt

door de HH. Sacramenten der stervenden.

*Lid van de Confrerie van den H. Hartsbond en
St. Franciscus-Xaveriusgenootschap.*

De duurzame overledene was een diepgeloovig
braaf en deugdzaam man. De grootste vertroosting die
men in het graf medeneemt, is de getuigenis dat men
een onberispelijk echtgenoot, een oprechte en stand
vastige vriend, een teedere en liefdevolle vader geweest
is en dat men aan zijne kinderen de ware grondbegin-
selen en het voorbeeld der kristelijke deugden als erfenis
achterlaat. De goedheid van zijn hart, de minzaam-
heid, de rechtzinnighe d, de steeds opgeruimdheid van
zijn inborst, zijne dienstvaardigheid en medelijden
voor allen, verworven hem de achting van 't volk; ook
zal zijn gedachtenis in zegening blijven.

Bemide echtgenoot, het uur onzer scheiding
breekt aan, wanneer ik hoopte nog lange jaren samen
met U gelukkig te zijn. Ik weet dat mijn Verlosser leeft
en wij allen moeten verrijzen op den jongsten dag.
Schept dan moed en troost U, want onze scheiding is
niet van langen duur en Gods heilige wil geschiede. En
gij, mijne duurzame kinderen, eert en bemint uwe moe-
der alle dagen van uw leven, vertrouwt op God in uwe
droefheid en bemint elkander. Met den steun uwer vur-
rige gebeden zal ik van uit den Hemel over U waken.
Ook gij, bemide zusters, bloedverwanten en vrienden,
weest me allen indachtig in offers en gebeden, en eens
zullen wij door Gods genade, weer samen gelukkig zijn
voor eeuwig in den Hemel.

Bermhertige Jezus geef hem de eeuwige rust.

7 jaren en 7 quadr. afl.

Zoet hart van Maria wees mijn toevlucht. 300 d. a.

Vandendriessche-De Vleeschauwer Nederbr.