

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen.



Bid voor de ziel

VAN

SILVIA VAN DE WALLE

weduwe van

LEONARD VAN HOOLAND

*geboren te Nederbrakel den 14 November 1841
en aldaar overleden den 8 December 1909.*



De ziel van den rechtveerdige is in Gods hand
en de smert der dood zal haar niet treffen.

Boek der wijsheid III. 1.

Degene die de uur der dood indachtig zijn,
sterven geene onvoorziene dood.

Zij was eene voorzichtige en christelijke huis-
vrouw en daarom ook zal hare gedachtenis, bij de-
genen die haar gekend hebben in zegening blijven.

Teer Bemind kind en Bloedverwanten ik ben te
vroeg aan uwe liefde onttrokken. Groot en pijnlijk is
het sacrificie dat de Heer zoo onverzins van u
vraagt. Maar het is geschied volgens zijnen heiligen
wil. Bedroeft u niet; slaat Hij met de bittere dood,
Hij geeft troost in de christelijke onderwerping
aan zijne goddelijke schikking, Hij is onze Heer en
Vader en bij Hem beminnen wij elkander in eeuwig-
igheid. Blijft zijne leering getrouw en zijnen zegen
weerdig. In onze gebeden en liefde blijven wij met
elkander vereenigd om ons voor eeuwig te vereen-
igen in het onvergankelijk genot van het eeuwig
leven.

Akte van Geloof, Hoop en Liefde. 7 j. 7 q.

Druk. O Van Nieuw-nhove-Vanden Driessche Nederbrakel