





BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

LEONIE VAN DE WATTYNE

echtgenoot van Mijnheer

VICTOR VAN WYMEERSCH

geboren te Nederbrakel,
den 29 December 1892 en aldaar godvruchtig
overleden, den 31 Mei 1923.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara

De vreugde van ons hert is vergaan ; onze blijde gezangen zijn in weeklachten verandert ; de kroon van ons hoofd is gevallen.

Heer, gij hadt haar ons geschonken tot ons geluk. Gij vraagt haar van ons terug en dit in den bloei van het leven ; wij geven haar. U weder zonder morren, doch met een hart gekwet door droefheid. Groot immers is de beproeving, doch met christene gelatenheid zeggen wij : o Heer, uw wil geschiede op de aarde als in den Hemel.

Zij was eene moeder vol teederheid voor haar kind en vol lie de tot God, zij liet haar kind een voorbeeld na van deugd.

Beminde Echtgenoot, vaarwel ! Het is aan u dat ik de zorg overlaet van ons kind die God ons in zijne mildadigheid geschonken heeft, gij zult er de beschermer van zijn ; voed het op in den vrees des Heeren. Heb moed, een dag zal komen dat wij wederom met elkander zullen vereenigd zijn in den hemel om niet meer gescheiden te worden.

En gij lieve Vader, Broeders en Zusters, roost u, later zien wij elkander weder in den hemel en Gij allen, die mij nog in liefde blijft gedenken wilt door uw goed gebed mij steeds uw offer schenken.

Mijn Jezus, bermhertigheid.

309 d. a.

Dr. A. Vandendriessche, Nederbrakel