

Waakt en bidt...

† Bid voor de Ziel van Mijnheer

ROGER VANDE WATTIJNE

echtgenoot van Mevrouw

LAETITIA GHEEROLFS

geboren te Oubraker de 11 mei 1930, en er
overleden de 13 december 1956.

Gezalfd met de H. Olie.

Lid van het A. C. V.

Weerom een slachtoffer van een ongeval.

Terwijl velen van zijn werkmakers onbezorgd
feest vierden werd Roger, op weg naar het werk,
aangereden en zwaar gekwetst.

Er bleef weinig hoop hem te redden. Diep was de
verslagenheid bij het vernemen van dit ongeval.

Door toewijding en de beste geneeskundige zor-
gen bleef een kleine kans bestaan... men waakte,
men hoopte en bad. Maar na enkele dagen werd
het een harde zekerheid. Roger stierf zonder tot het
bewustzijn terug te keren ; een jonge weduwe en
een vierjarig weesje bléven achter.

« Een pijnlijke bevestiging van dat wat we reeds
zo dikwijls hoorden maar nu weer eens duidelijk
voor ogen werd gebracht. « Waakt en bidt, want
ge weet noch dag noch uur, de dood komt als een
dief in de nacht ».

Ons leven richten we zo gezellig, zo onbekom-
merd mogelijk in, we zoeken vermaak en genot, we
willen genieten en onverwacht komt de dood en
vindt ons misschien onvoorbereid. De overledene
had het grote voorrecht nog gezalfd te worden met
de Heilige Olie.