

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Achiel-Antoon Van De Weghe

ZOON VAN

Theophiel en Emma D'HONT

geboren te Opbrakel,
den 17 April 1901 en er schielijk overleden
den 6 September 1917.

HIJ WAS LID VAN HET GENOOTSCHAP VAN DEN
H. FRANCISCUS-XAVERIUS.

Heer, de dagen van den mensch zijn kort ; het
getal zijner dagen zijn in uwe handen ; Gij hebt
aan zijn leven palen gesteld die hij niet kan
overschrijden. (Job. XIV. 5.)

Gelukkig is de mensch, die altijd het uur zijner
dood voor oogen heeft ; want zoo houdt hij zich
bereid om elk oogenblik zalig te sterven.

(H. Franc. van Sales.)

Op den overvloed uwer barmhertigheid steunen-
de zal ik o Heer uwe woning binnentreden.

(Ps. 5. 8.)

O Duurbare Ouders, Broeders, Zuster en Vrien-
den, thans weet ik dat gij mijn aangezicht niet
meer zult zien... Maar God gaf, God nam... het is
geschied gelijk het den Heer behaagd heeft. Doch
ik zal u in den hemel wederzien en dat zal uw hert
zich verheugen.

Intusschen, smee ik U en mijne Medebroeders
Xaverianen, bij onzen Heer Jezus-Christus..., dat
gij mij bijstaat in uwe gebeden voor mij tot God.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde.

(300 dag. afl.)

H. Franciscus-Xaverius, bid voor hem.

(300 dag. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.