

Dat de Engelen u in de Hemelzalen binnen  
leiden. Off. Def.



## TER ZALIGE GEDACHTENIS

VAN JUFFROUW

# ANNA VAN DE WEGHE

DOCHTER VAN

**THEOFIEL EN EMMA D'HONDT.**

geboren te Oprakel, den 29 Januari 1905 en aldaar  
zeer godvruchtig overleden den 27 Maart 1928.

*Versterkt door de H.H. Sakramenten.*

**Zij was lid van de Congregatie van O. L. Vrouw,  
van de Confrerie van het H. Hert en den  
Wekelijkschen Kruisweg.**

Jezus schonk haar zijne liefde en zijn kruis.

Eene ziel die God bemint is zachtmoedig, gerust,  
nederig en verduelig. H. Joannes a Cruce.

Zij heeft verduelig hare ziekelijkheid doorstaan  
aangemoedigd door het overdenken der woorden  
van den H. Paulus : « het lijden en de beproevingen  
van deze wereld zijn weinig in vergelijking met het  
geluk van het toekomstige leven. » Rom. VI. 1.

Zij beminde teerhartiglijk Maria, die haar den  
weg des hemels getoond heeft, en een kind van  
Maria zal niet verloren gaan. H. Bon. H. Bern.

Lieve Ouders, Broeders en Bloedverwanten, ik  
dacht niet helaas ! u allen zoo vroeg te moeten  
verlaten ; doch bedroeft u niet gelijk dezen die  
geene hoop hebben. Ik sterf wel, maar mijne liefde  
tot u sterft niet. Gij hebt mij bemind, wees mij  
nu indachtig in uwe gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 j. en 7 quadr. afl.)

R. I. P.

---

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert