

Geloofd zij Jesus-Christus, AMEN.



Bid voor de Ziel

van

FRANÇOIS VAN DE WEGHE

Echtgenoot van

MARIA-ELODIE DE CLERCQ

Lid van 't genootschap van den H. Franciscus-Xaverius.

Geboren te Optrakel

Den 9 Februari 1859 en er godvruchtig overleden

Den 12 April 1912.

Versterkt door de H.H. Sakramenten.

Ellendige maanden en droevige nachten heb ik voor mij geteld, hevige pijnen heb ik in mijn lichaam onderstaan, doch mijne ziel was met vertroosting vervuld; de Heer kastijdt dezen die Hij bemint en Hij beproeft de mensch in dit leven om hem in het ander te sparen. Zalig deze die de beproevingen met verdueligheid verdragen, want de kroon des Hemels zal hun erfdeel wezen

Job II, Mach.

Hij waakte op de voetstappen van de zijnen, indachtig zijnde de goddelijke beloften; brengt wel uwe kinderen op en zij zullen u tot troost dienen.

Prov.

Mijne kinderen eert uwe moeder, alle dagen uws levens.

Tob.

Bemide Echtgenoot, en Kinderen, laat u niet overgaan tot al te groote droefheid omdat de hand des Heeren mij geraakt heeft. Het is geschied volgens Gods aanbiddelijken wil en zijnen Naam zij gebenedijd. Bemint elkander en weest mij in uwe gebeden indachtig.

Zoet Hert van Maria wees mijn heil. 300 dag. afl.

R.

I.

P.

Nederbrakel Jos. Radys-Galle & Th. Gorller.