

GELOOFD ZIJ JEZUS-CRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**PETRUS VAN DE WEGHE**

weduwnaar van Mevrouw

Coleta-Suzanna Van De Capelle

geboren te St. Goorix-Audenhove,  
den 9 April 1827 en godvruchtig overleden  
te Oubraket, den 9 October 1916.

*Versterkt door de H.H. Sacramenten.*

HIJ WAS LID VAN HET GENOOTSCHAP VAN DEN  
H. FRANCISCUS-XAVERIUS.

Eene eerekroon zijn de hooge jaren die op de  
wegen der gerechtigheid gevonden worden.

(Prov. XVI. 8.)

Van krachten uitgeput, stierf hij in een gelukkigen  
ouderdom en op gevorderden leeftijd, gekomen tot  
de volheid der dagen.

(Genes. XXV. 8.)

Hij was een oprecht, goedaardig en ootmoedig  
man, onberispelijk in zijne zeden en voorzichtig in  
zijn spreken. Van zijne jonge jaren af, heeft hij zich  
in alle deugden geoeffend.

(II. Mach.)

Dat zijn zege ten einde toe op u blijve. De zege-  
ning des Vaders versterkt het huis der kinderen.

(Eccli III. : 10. 11.)

Beminde Kinderen, vaartwel! beweent mijne dood  
niet, want ik verlaat een smartvolle aarde voor het  
rijk van vrede. (H. Cath.) Komt mij ter hulp door  
uwe gebeden.

(Rom. V. 30.)

Heilige Maria, Verlosseres, bid voor ons en voor  
de zielen van het Vagevuur.

(100 dag. afl.)

Heilige Franciscus-Xaverius, bid voor hem.

(100 dag. afl.)

**R. I. P.**

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.