

Heer, ik heb mij aan uwen Goddelijken wil onderworpen, en dit heeft mij getroost.



## Bid voor de ziel

van Mijnheer

### Theophiel VAN DE WEGHE

echtgenoot van Mevrouw

### EMMA D'HONDT

geboren te Eename den 14 Mei 1861, en godvruchtig overleden te Opbrakel den 5 Augusti 1939. Voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.

Lid van den Bond van 't H. Hart, van het Genootschap van den H. Franciscus-Xaverius en andere godvruchtige genootschappen.

---

Hij was een oprecht en deugdzaam man, een overtuigd christen, garsch verkleefd aan godsdienst en plicht; zijn eenvoud, deugd en werkzaamheid, zijn goedwillig karakter verwierven hem aller achting en genegenheid. Hij aanvaardde met volle onderwerping wat hem overkwam, was geduldig in de kwellingen en vond altijd troost in het gebed.

Betrouwvol kunnen wij hopen dat God zijne ziel in genade ontvangen en over hem het vonnis der uitverkorenen heeft uitgesproken.

Duurbare echtgenoote, pijnlijk is de scheiding, doch wees niet ontoostbaar in uwe droefheid en stel uw betrouwen op God.

Geliefde kinderen, kleinkinderen, bloedverwanten en familie, met een hoopvol verlangen naar den Hemel ben ik van u heengegaan, daar zullen wij elkaar voor eeuwig wederzien. Gedenkt mijne ziel nog dikwijls in uw vrome gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.