

O Heer, Gij hebt den schat van ons leven ontnomen,
doch Uw werken zijn volmaakt..., dat daarom Uw
heiligen wil geschiede.



Bid voor de ziel

van Mevrouw

VALERIE VANDE WEGHE

echtgenoot van Mijnsheer

ALFONS DE CLERCQ

Geboren te Opbrakel den 28 Februari 1896
en aldaar godvruchtig overleden den 15 September 1931
Versterkt door de H. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Confrerie van het H. Hart
en van de Voortplanting des Geloofs.

Gelijk de bloem uit de aarde opschiet, ontluikt en
verwelkt, eveneens verschijnt de mensch op deze aarde
om door den dood weer spoedig te verdwijnen. Geluk-
kig daarom de mensch die zich de groote levensvraag:
" waartoe ben ik op aarde? „ dikwijls voor oogen stelt
en getrouw zijn leven weet te schikken naar het voor-
beeld en de leering van Kristus.

De duurzame overledene was een zorgdragende huis-
vrouw; zij bestuurde haar huisgezin met omzichtigheid
en wijs beleid; het hart van haren man betrouwde op
haar en zij besteedde onverpoosd haar liefdevolle zor-
gen aan de kristelijke opvoeding harer kinderen. Daar-
over verdient zij allen lof, en zij zal er zich thans over
verblijden.

Bemide Echtgenoot, duurzame Kinderen en Familie,
het uur onzer scheiding slaat veel rasser dan wij het
verwacht hadden. Doch weet daarom niet ontroost-
baar, maar bidt met kinderlijke onderwerping: Vader
dat niet onze wil, maar de Uwe geschiede; dat Uw
naam gezegend zij! „ God is goed, en Hij slaat niet dat
Hij niet zalft meteen; Hij zelf zal uw troost en uw
sterkte wezen!

Blijft ondertusschen allen eendrachtig in de liefde ver-
eenigd; en in afwachting van het vreugdig terugzien
hierboven, schenkt mij de kostbare hulp uwer vurige
gebeden.

Barmhartige Jezus geef haar de eeuwige rust. (7j. en 7 q.)