

De zielen der rechtveerdigen zijn in de hand van God, de smart des doods zal hen niet aanraken; zij schijnen te sterven voor de oogen der uitzinnigen, maar zij zijn in vrede.

SAP. III, I



GEDENK IN UWE GEBEDEN DE ZIEL

VAN

Edgard VAN DE WIELE

*geboren te Bevere-bij-Audenaerde
den 19 April 1885,
en godvruchtig overleden te Lissey (Frankrijk)
den 28 Maart 1917.*



De zieke vader werd uitermate bedroefd, en zijne huisvrouw met hem; omdat hun zoon geenszins tot hen wederkeerde — De moeder was op geenerwijze te troosten, maar elken dag liep zij buiten en keek rond, en ging langs alle wegen in 't ronde, al waar er hoop scheen dat hij zou wederkeeren, om hem, als 't mogelijk was, van verre te zien komen. — En de zoon wist dat zijn vader en zijne moeder de dagen telde en dat in hun binnenste hun hert in de pijn was.

TOB x, 3-8

Maar de Heer handelde met hem naar zijnen goddelijken wil en gebood dat zijnen geest in vrede ontvangen werd.

TOB 3.

Heer, uwe wil geschiede op de aarde als in den Hemel.

MATH V.

Maria is tegenwoordig in de laatste stonden van hare godvruchtige dienaars, om ze te troosten, te geleiden en te beschermen,

H. ALPH

H. Hart van Jesus, bescherm België 300 dag.

R. I. P.

Druk. Vande Velde & De Meester, Aud.