

Bij God is sterkte en wijsheid; Hij kent den bedrieger en hem die bedrogen wordt... Hij maakt het diepst verborgen in de duisternis openbaar, en brengt de schaduwe des doods in het licht.

Job. XII-16-20.



BID VOOR DE RUST DER ZIEL VAN

Mijnheer

HENRI VAN DE WIELE

echtgenoot van

LEONTINE GOETHALS

geboren te Bevere-Oudenaarde

den 16 Juli 1852 en aldaar godvruchtig overleden

den 1 October 1908

voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden

Veldwachter der gemeente Bevere sedert 27 jaar.



Mijne krachten zijn uitgeput, mijne dagen verkort; niets blijft mij meer over dan het graf... Verlos mij Heer! en plaats mij nevens U, en laat dan welke hand ook tegen mij strijden. Job. XVII-31.

Lieve kinderen, die zijne moeder eert, doet gelijk iemand die schatten vergadert... uw vader verlaat u, hij verlaat deze wereld, alwaar hij veel geleden heeft, blijft vereenigd onder elkander, dient God getrouw, en leeft zoo dat gij den dood niet behoeft te vreezen, op welk tijdstip hij u verrasse.

Eccl. III-5. — H. Ant.

Jesus zachtmoedig en ootmoedig van hert, maak ons hert gelijk aan het uwe. (300 d. aflaat).

Zoet hert van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 d. aflaat).

R. I. P.

Bevere, C. Wattlyn-Rohaert.