

Ik heb mij gansch aan U toegewijd, o onbevleete
Maagd, op U stel ik mijn betrouwen. (H.Ephrem.)



BID VOOR DE ZIEL

van Jufvrouw

ROSALIA VAN DORPE

Dochter van wijlen

Charles-Louis en Maria-Thérèse Denie

geboren te Segelsem, den 8 Juni 1856 en overleden
te Nederbrakel, den 13 April 1916.

LID VAN DE CONGREGATIE DER JONGE DOCHTERS EN
VAN DEN DERDEN REGEL VAN DEN H. FRANCISCUS.

Versterkt door de H.H. Sacramenten.

Van jongs af bad zij om wijsheid in haar gebed,
haar hert verheugde zich in de deugd, haar voet
betrad den rechten weg; van hare jeugd af volgde
zij het spoor der heiligheid. Ecc. 41.

De dood is een zoete slaap voor de vrienden van
God, zij is de deur des levens, het begin van onze
rust, de ingang der wonderbare woonplaats des
hemels. H. Bernardus.

De dood komt gelijk een dief in den nacht, ver-
wittigt niemand van zijne komst. Gelukkig zij die
immer zijn bereid en uitgerust tot die gevaarlijke
reis naar d'eeuwigheid.

Duurbare Moeder, lieve Zusters, Broeder en
Bloedverwanten, ons scheiden geschiedt plotselings
doch niet voor altijd. Het leven is van korten duur
hier op aard. Vaartwel, weest mij indachtig in uwe
gebeden en tot welhaast.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.
(300 dag. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.