

Zij sterven nooit onverwacht, die altijd
aan de dood denken. H. Anselmus

Bid voor † de ziel
van Mevrouw

SYLVIE VANDRIESSCHE,

Echtgenoot van Mijnheer

FRANÇOIS GOESSENS

Geboren te Everbeke, den 23 December 1873
en er overleden den 14 Januari 1936

Versterkt door de troostmiddelen
onzer Moeder de H. Kerk.

De dood is verkieslijk boven een leven
vol bitterheid, en de eeuwige rust boven
een aanhoudende kwijning Eccl. XXX 17

Waarom was mijn kwaal zonder hoop en
zonder genezing? Jer. XV. 18

Daar zij, van haar kinderjaren af, altijd
den Heer gevreesd had, en zijn geboden
onderhouden, was zij niet bedroefd, noch
morde zij tegen God, omdat Hij ze ver-
drukt had. Tob. XI 13

Vaartwel. beminde Echtgenoot, lieve
Zuster en Bloedverwanten. Ik dank u voor
uw liefde en goede zorgen. Mijn aardsche
Meester heb ik trouw gediend, volgens den
geest van mijn hemelschen; beiden zullen
me loonen. Bidt dan allen voor mij in uw
dagelijksche gebeden.

Bermhertige Jezus, geef uwe dienares
de eeuwige rust. 7 j. en 7 quad. afl.

Everbeke druk. Depessemier Vanderdonckt