

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS AMEN

BID VOOR ✠ DE ZIEL

van Mijnheer

ADOLF VAN DYCKE

echtgenoot van Mevrouw

CLEMENCIA OTTE

geboren te Ste Maria-Audenhove
den 29 Mei 1857 en godvruchtig overleden te
Nederbrakel den 17 April 1931

voorzien der H.H. Sacramenten der stervenden.

Hij was lid van het genootschap van den H. Franciscus
Xaverius en van het genootschap der H. Barbara.

De Heer had hem een goed en deugdzaam hart geschonken. Zijn geloof was levendig en zijn gedrag wel geschikt; ook stierf hij gerust, want die zijne plichten wel heeft gekweten, in de vrees des Heeren heeft geleefd, zal in zijn sterfuur met zegen vervuld worden, zijn rechter met blijdschap verwachten en zich verheugen in de hoop zijner belooning. Gansch zijn leven heeft hij gewerkt en gezorgd voor de opvoeding en de toekomst zijner kinderen en vond zijn meeste geluk in hun welvaart. Harde beproevingen heeft hij onderstaan met onderwerping en moed; daarom werd zijn verdienstelijk en voorbeeldig leven gezegend en bekroond met een gelukkigen ouderdom en een zachte dood. Helder van geest omringd van het huisgezin wier liefde betuigingen hij mocht oncvangen en wier gebeden hij nog deelde, ten volle onderworpen aan den wil des Heeren is hij gestorven. Troost U, lieve echtgenoot, onze scheiding zal niet eeuwig wezen. Duurbare kinderen, uw vader verlaat U. Hij verlaat deze wereld waar hij geleden heeft, Vergeet hem toch nooit in uwe gebeden. Ik heb U allen zoo teeder lief gehad. Weest een troost voor Uw Moeder al de dagen van haar leven..... leeft in ouderlinge liefde met elkaar. Vlucht het kwaad en doet het goed en gij zult van God gezegend worden.

Mijn Jesus barmhertigheid.

300 d. afl.