

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS.

† BID VOOR DE ZIEL †

van

Hortensia VAN EERENBRUCH,

dochter van

Karel-Lodewijk en Dominica D'HERDE

Geboren te St-Lievens-Essche, den 20 Januari 1845
en aldaar overleden den 27 Juli 1911,
versterkt door de H. Sacramenten der Stervenden



Wie God vreest moet de dood niet vreezen, want zij zal hem eene bron van geluk wezen. Eccl.

Zalig is de mensch die met christelijken moed de beproeving doorstaat; hij zal de kroon des levens ontvangen welke God belooft aan dezen die hem dienen. Jac. 1, 12.

Verduldig in het lijden en onderworpen aan Gods wil, zag zij zonder vrees haar einde naderen, overtuigd zijnde dat de mensch eens moet sterven en de dood de overgang is tot een beter leven.

Ik stelde al mijn betrouwen op Maria, en op haar vestigde ik mijne hoop. H. Bern.

Wij hebben haar bemind toen zij met ons was: geven wij haar een laatste blijk van liefde; helpen wij haar niet door tranen, maar door gebeden en goede werken.

Bermhertige Jesus, geef hare ziel de eeuwige rust.
7 jar. en 7 quadr. afl.

Lees de akten.

Druk. De Keyser & Schautteet, Sottegem