

Ik heb mijn betrouwen op Maria gesteld,
en op haar heb ik mijne hoop gesteund.

BID VOOR † DE ZIEL
van wijlen

MARIE VAN EESBEEK.

ECHTGENOOTE VAN

FRANS LABIE,

geboren te Sarlardinghe, den 12 April 1849
en er godvruchtig overleden den 13 Juni 1927.

Lid van het Broederschap der H. Barbara.
Voorzien van de laatste HH. Sakramenten.

De duurzame overledene was eene vrouw
vol van geloof, eene neerstige huismoeder,
die, in de beste verstandhouding met hare
man, met werken en zorgen haar talrijk
huisgezin heeft opgebracht.

De pijnen en kwellingen harer laatste da-
gen heeft zij verduelig verdragen, van krach-
ten uitgeput, is zij gestorven volkomendlijk
op den Heer betrouwend.

Die den Heer vreest zal troost vinden op
zijn sterfbed en op den dag zijner dood zal
hij gezegend worden. Eccl. I 23

Duurbare echtgenoot vaarwel, troost u,
onze scheiding is maar tijdelijk en kortston-
dig, in een beter leven zien wij elkander
weder, en gij geliefde kinderen, eert uwen
vader al de dagen van zijn leven, denkt aan
de zorgen die ik voor u gehad heb en vergeet
mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zalig-
heid. 300 d. afl.

Everbeke druk. Depessemier Vanderdonckt