

Wat is het leven van den mensch ? Een rook die voor weinig tijds verschijnt en die weder verdwijnt.

Job. IV. 15.



BID VOOR DE ZIEL

van

Leo VAN EGGELEN

echtgenoot van

SOPHIE VAN MUILLEM

geboren te Maria-Lierde den 12 Juni 1836 en
aldaar godvruchtig overleden den 24 Febr. 1918.



Gelukkig en wijs is de mensch, die in zijn leven zoo gehandeld heeft, gelijk hij wenscht in zijne dood gevonden te worden.

Beroem u niet over den dag van morgen het is u immers onbekend wat hij u brengen zal. Zie, nu ga ik rusten in het stof van het graf en wanneer gij mij 's morgens zult zoeken, zal ik niet meer zijn. Doch ik weet dat mijn Verlosser leeft en dat ik op den laatsten dag uit de aarde zal verrijzen.

Vaartwel beminde vrouw, kinderen en kleinkinderen, eert uwe moeder al de dagen haars levens, het eenigste dat ik u nog vraag, het zijn geene tranen, maar dat gij mij in uwe gebeden zoudet indachtig wezen.

Mijn Jezus barmhertigheid !

100 d. af.

Druk. — Fritz Van Damme, Maria-Lierde.