

O dood, o groot geheim des doods ! Hoewel too n  
gij ons wat wij op aarde zijn. H. Alf.

† **BID voor de ZIELEUST** †

van

**Octaaf-Ghislain VAN EGGELEN**

zoon van

**Gamiel en Pauline MATTHYS**

geboren te *St-Maria-Lierde*, den 24 Januari 1897  
en schielijk overleden te *Haine-St-Pierre*  
den 5 Januari 1925.

versterkt door de *H.H. Sacramenten*.

De Heer heeft hem ons gegeven ; de Heer heeft  
hem ons ontnomen ; dat zijn H. Naam gebenedijd  
zij.

De vreugd onzer harten is weg genomen en in  
droefheid veranderd ; de kroon van ons hoofd is  
weggefallen. Jer. V. 16.

Wat is het leven van den mensch. Een rook die  
voor weinig tijd verschijnt en dan verdwijnt  
Job. VI 15.

Niets is duurzaam hier op aarde ; al het geluk  
dezer wereld verdwijnt op het oogenblik, dat men  
het volkomenlijk meent te genieten.

H. Hieronymus

Beminde ouders, broeders, zusters en familie-  
leden, vroegtijdig moet ik u verlaten : dat Gods H.  
wil geschiede ; bidt voor mij.

GEBED.

Schenk, Heer God, aan uw dienaar Octaaf de  
eeuwige vreugde des Hemels.

*Genadige Jesus geef hem de eeuwige rust.*

*Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.*

Druk. — Fritz Van Damme Maria-Lierde.