

GELOOFD ZIJ JEZUS CHRISTUS



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

DANIËL VAN ELSUWÉ

zoon van

wijlen Jozef en van Mevrouw Helena Feys

geboren te Nederbrakel den 1 Januari 1912,
en er godvruchtig overleden den 27 April 1938.

Voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden

Gelijk de bloem uit de aarde opschiet, ontluikt en verwelkt, zoo verschijnt ook de mensch op deze aarde, om door den dood weer spoedig te verdwijnen.

Hij was God en de menschen lief... ; maar omdat hij den Heer behaagde heeft het lijden hem beproefd. (Tobias, 12)

Edelmoedig en dienstwillig van hart, vond hij zijn geluk in anderen te helpen en goed te doen. Hij was steeds bezorgd met het welzijn van zijn ouders en familieleden, uiterst gevoelig aan het lijden dat hun overkwam, gehoorzaam en werkzaam. Hij kweet zorgvuldig zijn christelijke plichten.

O Maria, tot U smeeken wij, al zuchten en weenen in dit dal van tranen. Maria toon ons, na dit ballingschap, de gezegende vrucht uws lichaams, Jezus. (Salve Regina).

Geliefde Moeder, Broeder, Zusters en familieleden, hard is de beproeving, groot is uw smart om den dubbelen rouw ; doch weest niet ontroostbaar als deze die geen hoop hebben maar stelt uw betrouwen op God en weest mijne ziel indachtig in uw gebeden.

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
(300 d. afl.)

Druk. Fr. De Geeter-Radys, Nederbrakel