

Gelukkig die in den Heer sterven,

Apoc. 14.



BID VOOR DE ZIEL

van

EMMA VAN ELSUWÉ

weduwe van

ISIDORE DELESTRÉE

geboren te Maria-Audenhove de 16 Maart 1870 en
overleden te Everbeek, de 30 April 1950.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Zij was de kloekmoedige vrouw, waarvan de H. Schrift spreekt, de waakzame en godvrezende vrouw, die haar brood niet in ledigheid heeft geëten, waardig eeuwig te leven in het geheugen der goede. Prov. Macch-

Hoe gelukkig is men in het uur van de dood, de plicht gesteld te hebben boven het vermaak, de eeuwigheid boven de tijd, Jezus-Christus boven de wereld. H. Aug.

De wereld gaat voorbij en haar ijdelheid en begeerlijkheid, maar die de Wil Gods volbrengt blijft in eeuwigheid. Joan, 5, 13.

Mijn lieve kinderen. en kleinkinderen, vaarwel ; ziet zorgvuldig mijn vermanigen in het diepst van uw hart ; ziet toe dat gij de geboden van den Heer uw God niet overtreedt bemint elkander en helpt mij door uw gebeden er goede werken. Tob. Joan.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
300 d. afl.

Druk. Depessemier Everbeek,