

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

JOZEF VAN ELSUWÉ

ZOON VAN

Mijnheer François en van Mevrouw Clotilde Saeytydt

Rijksveearts,

Bestuurlid van de Katholieke Jonge Wacht en van de Katholieke
Muziekmaatschappij De Eendracht,

Lid van 't Genootschap van den H. Franciscus-Xaverius en van
alle katholieke en godvruchtige Genootschappen der gemeente

Geboren te Nederbrakel, den 15 November 1885, aldaar
godvruchtig overleden den 4 September 1917,

VOORZIEN VAN DE H. SAKRAMENTEN DER STERVENDEN

—
Geloof, godsvrucht, rechtschapen- en gedienschtigheid, kenmerken zijne korte levensbaan en doen hem voortleven in de achting van al die hem kenden. — Van jongs af heeft hij zijne christelijke deugden met stichtende godsdienstigheid gedurig versterkt, en, bezielde met taale wilskracht heeft hij zijnen vluggen geest met grondige kennissen verrijkt. — Zijn opgeruimd gemoed, zijne eenvoudige vriendelijkheid, zijn goedgehartig, rechtzinnig en gedienschtig karakter wonnen hem alle betrouwen en genegenheid. Ook zijn vroegtijdig afsterven brengt droefheid en rouw aan zijne ontroostbare ouders, bloedverwanten en talrijke vrienden. — De geloovigen sichte hij door zijne godsvrucht, ons troostte hij door zijn geloof, zijn geduld en onderwerping. — Naarmate zijn lichaam door het lijden werd uitgeput, versterkte zijne ziel door de gratie, en deed hij edelmoedig aan God het offer van zijn leven. Gezuiverd door het lijden, versterkt door het Brood des Levens, is hij gestorven als een heilige.

Daurbare Ouders, Broeders en Zusters, Vaartwel! Weest niet bedroefd. De goede God zij uwe troost en zal u met zijnen mildsten zegen uwe liefdevolle zorgen vergelden. Bidt voor mij, en eens zien wij elkander weder in het eeuwig leven.

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

R. I. P.

NEDERBRAKEL; JOS. PADYS-GALLE, NEEERSTRAAT.