

Onze Vader die in de Hemelen zijt... Uw Wil geschiede  
op aarde als in den Hemel.



BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

# JOZEF VAN ELSUWÉ

echtgenoot van Mevrouw

HELENA FEYS

Geboren te Nederbrakel, den 9 Maart 1879  
en godvruchtig in den Heer ontslapen te Aalst,  
den 14 April 1938.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

---

Snel gaat het met ons voorbij op aarde; heden  
bestaan wij en morgen zijn wij niet meer. Nav. Chr.

Van hem mag men met waarheid getuigen, dat hij  
een man was van christelijke overtuiging, gansch ver-  
kleefd aan het voorvaderlijk geloof, steeds bereid om  
hetzelfde te belijden en te verdedigen.

Hij heeft veel en wel geleden; schrikkelijke pijnen,  
met stichtende en kristelijke verduldigheid. Hij voelde  
het einde van zijn sterfelijk leven aankomen, met die  
overgeving en bovennatuurlijke gerustheid welke voor  
hen die tot God gaan, de kostbaarste aller gratiën  
zijn, en aan hen die overblijven den zoetsten troost  
nalaten.

O Heer, uwe geloovigen wordt het leven niet ont-  
nomen; maar slechts veranderd, en terwijl het huis  
dezer aardsche ballingschap in puin valt, wordt er  
een eeuwig woon in den Hemel bereid.

Bemide Echtgenoot, heb goeden moed, en de  
Heer zal u troosten. Duurbare Kinderen, bemint uw  
moeder al de dagen van haar leven; zoekt al wat  
eerlijk, rechtvaardig en heilig is, en de God van  
vrede zal met u zijn. Vaartwel!... Bidt veel voor  
mij... Tot wederziens in den Hemel.

Mijn Jezus, Barmhartigheid!

300 d. afl.

R. I. P.

---