

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

PETRUS VAN ELSUWÉ

geboren te Nederbrakel,
den 12 September 1829 en aldaar godvruchtig
overleden, den 14 November 1919.

LID VAN HET

GENOOTSCHAP VAN DEN H. FRANCISCUS-XAVERIUS EN
VAN HET BROEDERSCHAP VAN HET H. SACRAMENT.

Versterkt door de HH.Sakramenten der stervenden.

Wat goed was deed hij; wat recht en waarheid was preees en verdedigde hij. Hij aanzag niets van al de wereld aanziet, noch pracht noch menschenlof. Godsleering en wet richtten zijne woorden, en werken en waren het voorwerp van zijn denken en zijn overwegen. Niets daarbuiten stond bij hem noch in achtung noch in weerde. Hij was gedurig indachtig de woorden van den goddelijken zaligmaker: ik ben de weg, de waarheid en het leven.

Hoe eenvoudiger en rechtzinniger de liefde tot God en tot de menschen binst het leven hoe meer de goddelijke rechter die liefde zal verheerlijken in den hemel.

Beminde Bloedverwanten en Vrienden ik verlaat deze aarde, dit tranendal, voor de onvergankelijke vreugde des hemels. Lang heb ik uwe zorgen, uwe liefde en verkleefdheid genoten. God beloone u naar verdiensten. Blijft mij indachtig in uwe gebeden. Dan blijven wij vereenigd in God, in liefde en in gebed om eens te vereenigen in de zalige eeuwigheid.

Mijn Jezus bermhertigheid. (100 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.