

De H. Regel, het Rozenhoedje en het Kruisbeeld, zijn de wapens in den strijd en den onderpand voor den zegepraal. Gelukz. Berchm.



BID VOOR DE ZIEL

van

ZUSTER MARIE-FLORENCE

in de wereld

REINILDE VAN ELSUWÉ

geboren te Nederbrakel	den 28 April	1847
in het Klooster getreden van het H. Hert van Maria, te Nederbrakel	den 22 September	1868
gekleed	den 12 Januari	1869
geprofest	den 17 Januari	1870
godvruchtig in den Heer ontslapen, te Steenhuyse-Wynhuysse	den 13 November	1908

— 0 —

Wat zijn wij gelukkig dat God ons bestemd heeft tot het kloosterleven. Vernedert u, en denkt dat God u eene genade verre boven uwe verdiensten geschonken heeft.

S. Vinc. à Paulo.

Want de kloosterling leeft heiliger, valt zeldzamer, staat spoediger op, wandelt zekerder, ontvangt grootere gratiën, slaapt geruster, sterft met meer betrouwen, gaat sneller door het vagevuur en ontvangt in den Hemel eene schoone belooning.

H. Bernardus.

Haar handel was schoon en lieflijk en hare wegen vreedzaam. Nooit deed zij haren eigen zin; zij was minzaam en vriendelijk jegens iedereen, werkte met iever gedurende vele jaren tot het geluk der kinderen en verdroeg met vreugde en grooten moed de kwellingen eener langdurige ziekte.

Mijne dierbare Overste en Medezusters, hebt dank voor uwe zorgen, en gij ook, mijne bloedverwanten en beminde kinderen, vaartwel, tot in den Hemel: weest mij indachtig in uwe gebeden.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

R. I. P.

Sottegem, dr. Eylenbosch & Dupon.