

Niet een onvoorziene dood moet men vreezen, maar
ene dood zonder voorbereiding.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

René VAN ELSUWE

geboren te Nederbrakel den 7 December 1859 en
aldaar schielijk overleden den 23 December 1931
Lid van den bond van het H. Hart, het genootschap
van den H. Franciscus Xaverius
en van andere godvruchtige genootschappen.
Vereerd met het Burgerlijk Eereteeken 1e klas
en de Eeuwfeestmedalie

Getrouw aan wat hem van kristene Ouders was in-
geplant kende hij slechts den eenen goeden weg: van werk
van plicht en van gebed. Deze achtbare overledene
was door allen die hem kenden, geacht en bemind als
een rechtzinnige mensch, als een vurige christen; waar-
lijk goed, zachtmoedig, zedig en minzaam. De wet en
de leering van den Goddelijken meester indachtig, was
hij een sterk en onwrikbaar voorstaander van al wat
goed is, vreesde de woorden van den booze niet maar
sprak recht uit. In een woord een brave man van den ou-
den Stempel. De Heer vond zijne ziel rijp voor den Hemel
en wilde de belooning voor zijne goede werken niet
langer meer uitstellen. Maria is ons leven in dit balling-
schap, zij wordt onze zoete troost in het uur der dood,
want ze maakt die kalm en gelukkig. (H. Aug.)

Beminde broeders, zusters, bloedverwanten en vrien-
den onverwachts verliet ik u... maar gerust toch ben ik
gestorven. Laat aan uw oog geen tranen meer ont-
welen, maar vergeet mij niet en stort een stil gebed
voor mijne zielerust; terwijl ik slaap in 't graf. Tot we-
derziens in den Hemel.

Mijn Jezus Barmhartigheid. (100 d. afl.)

Barmhartige Jezus geef hem de eeuwige rust.
(7 j. en 7 qua.)

Druk. Wed. O. Surdiacourt-Blommaert, Nederbrakel