

Vol betrouwen op den Heer is zij gestorven.
(Match. II)



BID VOOR DE ZIEL

van Juffrouw

VIRGINIE VAN ELSUWE

geboren te Nederbrakel den 24 Mei 1843
en aldaar godvruchtig overleden den 4 Maart 1932
Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.
Lid van de Derde Orde van den
H. Franciscus en andere godvruchtige genootschappen

Van krachten uitgeput is zij gestorven in een gezegenden ouderdom; de hooge jaren zijn eene kroon van eer als zij op den weg der gerechtigheid gevonden worden.
(Spr. VI 31)

Zij vreesde God van hare kinderjaren af, onderhield stiptelijk zijne geboden en bedroefde zich niet in de beproevingen; zij bleef in de vrees des Heeren gedurig volharden en diende God al de dagen van haar leven.
(Tob. II.)

Met veel geduld heeft zij het einde van haar leven afgewacht tot den tijd die God gesteld had om haar de eeuwige rust te geven. Maria was hare vertroosting in haar leven hare hoop en vreugd in de uur harer dood.
(H. Fr. van S.)

Beminde bloedverwanten, achtbare zusters, hebt dank voor uwe liefderijke zorgen waarmede Gij mij omringd hebt in de laatste dagen mijns levens en die mijn lijden hebben verzacht. Nu vraag ik U mij in uwe gebeden indachtig te zijn. Gij bijzonder mijne zuster aan God toegewijd gedenk mij in uwe Communiën. Zusters 3de Ordelingen spreek voor mij ten beste bij onzen H. Vader Franciscus.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d.a.
Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. 300 d. a.

Druk. Wed. O. Surdiacourt-Blommaert, Nederbrakel