



Diegene is ons ontnomen, die ons zoo duurbaar was en het geluk van ons leven uitmaakte. Het is geschied zooals het den Heer behaagd heeft : de wil des Heeren zij gezegend. (Job XXX 15, 12)

*Bid voor de ziel van zaliger*

## **Maria Emelia VAN EVEN**

echtgenoot van

**FLORENTINUS WELLENS**

geboren te Caggevinne-Assent, den 27 Januari 1899 en godvruchtig overleden te Diest den 3 April 1931. voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

De plechtige lijkdienst, voorafgegaan van het Officie der dooden en gevolgd van de begrafenis, zal plaats hebben Maandag 6 April om 10 u. in de parochiale kerk van O. L. Vrouw te Diest.

*Vergadering ten sterfhuize Antwerpsche straat 9 om kwart voor 10 u.*

.....  
Door de goedheid van haar karakter trok zij aller harten tot zich en de edele gevoelens harer ziel verwierpen haar de algemeene achting. (Eccl. VI 45)

Teerbeminde echtgenoot en duurzame bloedverwanten, ik dank u voor alles wat gij voor mij gedaan hebt; weent niet over mijnen dood, verheugt u veeleer dat ik in het huis van den hemelschen Vader het loon mijner werken ontvang en daar op u wacht om met u vereenigd, voor eeuwig gelukkig te zijn.

Duurbare Jezus. geef haar de eeuwige rust !

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

R. I. P.

---

Druk. Fr. Pulinckx, Diest