

Wie God vreest moet de dood niet vreezen,
want zij zal hem eene bron van geluk zijn.

Eccl. I 13



TER GODVRUCHTIGE GEDACHTENIS VAN
Barbara VAN EVERBROECK

weduwe van

Henricus D' HOIR

Lid van den Wekelijksche Kruisweg

van de H. Familie

en van 't Broederschap der Geloovige Zielen

Geboren te Dilbeek, den 21 November 1829 en

godvruchtig aldaar in den Heer ontslapen den

16 Februari 1917,

voorzien van de HH. Sacramenten

Al weldoende is zij voorbijgegaan, van God
en van de menschen werd zij bemind, en haar
gedachtenis zal in zegening blijven.

Eccl. 45, 1

Hare zoo zachte dood scheen de afreis te zijn
van eenen Engel naar den Hemel

H. Bernard.

*Lieve Zoon en Familie, voortaan zult Gij op
de aarde mijn aanschijn niet meer zien; maar
wij zullen in den Hemel malkander wedervinden.
Gij weet hoe ik tusschen U geweest ben, den
Heer dienende in alle rechtzinnigheid. Vergeet
de wijze lessen en goede voorbeelden niet die
ik U gedurig gaf, en leeft zoo dat Gij de dood
niet moet vreezen wanneer zij U ook overkome.*

Bidt voor mij.

I Thess. V, 25.

*De dienst van wege het Broederschap der
Geloovige Zielen zal gezongen worden in de
parochiale kerk, te Itterbeek, op Donderdag 22
Februari om 8 uren.*

R. I. P.

Drukk. J. Ceuppens Dilbeek.