

Het lijden en de ziekte, met geduld onderstaan,  
voltrekken de kroon die God bereidt in den Hemel.  
H. Lig.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**Josephine VAN GANSBEKE**

Echtgenoot van Mijnheer

**EVARISTE VIVILLE**

geboren te Batignolles-Monceaux (Frankrijk)  
den 1 Juni 1843 en godvruchtig overleden te  
Nederbrakel, den 27 Mei 1926

*Versterkt door de H.H. Sacramenten.*

Zij was eene vrouw van geloof, godvreezend en vijandig van al wat kwaad is ;... daarom was zij geëerd van iedereen en niemand sprak over haar een ongunstig woord.

Alwie het H. Hert van Jezus gedurende zijn leven vereerd en bemind heeft, zal in het uur der dood buitengewone genaden en zegeningen ontvangen.

(Beloften van 't H. Hert.)

Van mijne kindsheid af, o Maria, heb ik mij aan U toegewijd, als aan mijne Koningin, en daarom, verzekerd zijnde van uwe bescherming, ga ik met betrouwen voor den Oppersten Rechter verschijnen.  
H. Ephrem.

Mijn geliefde Echtgenoot en Kinderen, hebt dank voor al uwe zorgen, bewaart mij in uw geheugen en bidt voor mij, opdat ik weldra de belooning ontvang van Hem dien wij allen moeten beminnen en dienen.

H. Hert van Jezus, ik stel al mijn betrouwen op U  
(300 d. afl.)

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.  
(300 d. afl.)

Rust In Peis.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert