

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS ! Amen.



Bid voor de ziel

van

Maria - Coleta VAN GANSBEKE

dochter van wijlen

Jan-Baptist en Rosalie Van Wijmeersch

geboren te Nederbrakel, den 26 December 1878,
en er godvruchtig overleden den 20 Januari 1943.
Voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden,
Zij was lid van de Congregatie van O. L. Vrouw
en van de godvruchtige genootschappen der parochie.

De dood is verkieslijk boven een leven vol bitterheid, en de eeuwige rust boven een aanhoudende kwijning. (Eccl. 30,17)

Heer, ik heb groote pijnen geleden in mijn lichaam; maar ik heb ze met vreugde des harten verdragen uit liefde tot U. (Mach. 6,30)

God heeft haar inderdaad beproefd door het lijden gelijk het goud in den smeltoven; Hij heeft haar aanvaard als brandoffer, en welwillend zal Hij op haar nederzien, wanneer haar tijd gekomen is. (Wijs. 3, 5) Nu zal zij voorzeker beloond worden voor haar schoon kristelijk leven; een leven van dienstbaarheid en naastenliefde, een leven van lijden en beproeving; voor immer zal zij nu binnentreden in de vreugde van den Hemel.

Duurbare Familie ik verlaat u dus met een groot verlangen naar God en naar den Hemel. Ik dank U voor uw liefde en genegenheid. U vooral, Eerwaarde Zusters, die mij met zooveel goede zorgen, gedurende vele jaren hebt omringd, dank ik van ganscher harte. Laat mij aan U allen nog deze gunst vragen: vergeet mij niet in uwe gebeden.

De vier akten. (12 j. afl.)

Nederbrakel Druk, Wwe O. Surdiacourt